

PHOTOGRAPHY VAN MARCKE

14 September 2024

Emilia Sameyn Desmet

FOTOGRAFIE VAN MARCKE

14 09 2024

Emilia Sameyn Desmet



Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk

50°49'06.2"N 3°15'12.0"E



INTRO

A friend of mine said that there was an empty business park in his neighbourhood. Apparently you are allowed to walk around there. They are old buildings of the company 'Van Marcke'. They have now called the area 'Landmarck'. They will soon tear it all down and build something new. They are using the empty buildings now as artists' studios and organise flea markets. Sometimes there are concerts that go on until 2 or 4 am, much to the displeasure of the local residents.

The residents are also worried about the extra traffic that the works will bring.

The council is planning to build social housing and SMEs there.

(SME= Small and medium-sized enterprises.)

This does not reassure the residents, it will increase the traffic, while there are already hours of traffic jams on Felix de Bethunelaan, during rush hour!

A long time ago there was a regimental school there where young soldiers were trained.

During the First World War, the Germans deported many Flemish people through this road.

Hence the name "De Weggevoerdenlaan".

Apparently my great-grandfather had worked in that business park, (was it the sameyn or vanheuverbeke?) he was a furniture maker.

I also happen to live in Kortrijk, but if all goes well I will move away soon, because I too suffer from the hustle and bustle of Kortrijk and its growth. "Kortrijk is bustling, everyone is moving." people sometimes say (It rhymes when said in Flemish). Maybe my photo report is my way of saying goodbye to my city. Everything comes to a bittersweet end. The present becomes a melancholic memory every day. It's been nice, Kortrijk. Goodbye, old friend.

INTRODUCTIE

Een vriend van mij zei dat er een leegstaand bedrijventerrein in zijn buurt was. Je mag er blijkbaar rond wandelen. Het zijn oude gebouwen van het bedrijf 'Van Marcke'. Het gebied hebben ze nu 'Landmarck' genoemd. Ze zullen het binnenkort allemaal afbreken en iets nieuws opbouwen.

Men maakt nu gebruik van de lege gebouwen door er ateliers van kunstenaars van te maken en rommelmarkten te organiseren. Soms zijn er concerten die door gaan tot 2 a 4 uur 's nachts tot groot ongenoegen van de buurtbewoners. De inwoners maken zich tevens zorgen over het extra verkeer dat de werken zullen meebrengen. Het bestuur is er van plan sociale woningen en KMO's te plaatsen. Dit stelt de inwoners niet gerust, dit zal het verkeer doen toe nemen, terwijl er al uren lange files zijn aan Felix de Bethunelaan, tijdens de spitsuren! Heel lang geleden was er daar een regiment school waar men jonge soldaten trainde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerden de Duitsers veel Vlamingen weg via deze weg. Vandaar de naam "De Weggevoerdenlaan". Blijkbaar had mijn overgrootvader in dat bedrijventerrein gewerkt, (was het de sameyn of vanheuverbeke?) hij was meubelmaker. Ik woon ook toevallig in Kortrijk, maar als alles goed gaat zal ik binnenkort verhuizen, want ook ik lijd onder de drukte van Kortrijk en zijn groei. "Kortrijk bruist, iedereen verhuist." zegt men wel eens.

Misschien is mijn foto reportage mijn manier om afscheid te nemen van mijn stad. Aan alles komt een bitterzoet einde. Het heden wordt elke dag een melancholische herinnering. Het is mooi geweest, Kortrijk. Tot ziens, oude vriend.



























































































































































GOODBYE

TOT ZIENS